

WAT IK KAN IN JEZUS

Je kunt hier verschillende dingen meedoen: op je spiegel plakken, boven je bed hangen, printscreentje maken voor op je telefoon of aan iemand anders geven. Hoe dan ook: blijf dit oefenen. Doe een 30-day challenge voor jezelf om het elke ochtend hardop tegen jezelf uit te spreken. Pak het erbij op momenten dat je je onzeker voelt of je merkt dat je aangevallen wordt. Vergeet niet je naam in te vullen en weet: Zijn woord keert nooit leeg terug!

1. God heeft mij geschapen met allerlei talenten. Daarom begraaf ik mijn talenten niet, maar zet ze op welke manier dan ook in. Ik kies ervoor om elke dag te doen wat ik kan. Er is geen ruimte voor angst in datgene wat God in mij legt.

“Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.” – Jak. 1:17

“Daarom herinner ik jou, _____, eraan de genadegave van God, die in jou is door de oplegging van mijn handen, AAN TE WAKKEREN. Want God heeft jou, _____, niet gegeven een geest van vreesachtigheid of angst, maar van KRACHT, LIEFDE & BEZONNENHEID. Schaam je dan niet voor het getuigenis van jouw Heere.” – 2 Tim. 1:6-8

2. Elke situatie, obstakel of tegenslag in mijn leven kan ik aan samen met God. Zelfs als dingen boven mijn vermogen uitstijgen, dan vraag ik om Gods kracht die altijd beschikbaar is voor mij, Hij zal het dan voor mij dragen.

“Alle dingen zijn mij, _____, mogelijk door Christus die mij kracht geeft.” – Fil. 4:13

“Ik schrijf u jonge mannen & vrouwen, omdat jij sterk bent en het Woord van God in jou blijft en jij de boze hebt overwonnen.” – 1 Joh. 2:14

In het Grieks betekent het woord ‘sterk’ hier het soort kracht dat ALTIJD direct voor jou beschikbaar is.

“Met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. [...]. Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan. Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen.” – Psalm 18: 30, 34, 35

3. Ik kan Gods troon vrijmoedig naderen door Jezus, omdat Hij graag wil dat ik kom. Daarom kan ik altijd bidden, lang of kort, ongeacht waar ik ben. En als ik even geen woorden heb, zeg ik dat eerlijk en zal de Heilige Geest het voor mij doen.

“In Hem, Jezus, heb ik _____, de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.” – Ef. 3:12

“Ik ben in geen ding bezorgd, maar ik vraag God wat ik nodig heb en dank Hem in al mijn gebeden; dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” – Fil. 4:6-7

“Ik kan mij vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar mij luistert als ik Hem iets vraag dat in overeenstemming is met Zijn wil.” – 1 Joh. 5:14

“Roep Mij aan, en Ik zal je antwoorden, Ik zal jou grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.” – Jer. 33:3

“De Geest helpt mij in mijn zwakheid; ik weet immers niet [altijd] wat ik in mijn gebed tegen God moet zeggen, maar de Geest zelf pleit voor mij met woordloze zuchten. God, Die mij doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren.” – Rom. 8:26-27



**STERK, MOEDIG &
WEERBAAR.**