

WIE IK BEN IN JEZUS

Je kunt hier verschillende dingen meedoen: op je spiegel plakken, boven je bed hangen, printscreentje maken voor op je telefoon of aan iemand anders geven. Hoe dan ook: blijf dit oefenen. Doe een 30-day challenge voor jezelf om het elke ochtend hardop tegen jezelf uit te spreken. Pak het erbij op momenten dat je je onzeker voelt of je merkt dat je aangevallen wordt. Vergeet niet je naam in te vullen en weet: Zijn woord keert nooit leeg terug!

1. Mijn identiteit ligt niet in het verleden, in mijn salaris, opleiding of relatie status. Mijn identiteit ligt in Jezus, de Zoon van God, wiens bloed mij vergeven, vrijgemaakt en gekocht heeft.

“Nu, omdat jij kind bent, heeft God de Geest van Zijn zoon uitgezonden in jouw hart, Die roept: Abba, Vader! Dus nu ben je geen slaaf meer _____, maar een dochter; en als je een dochter bent, dan ben jij ook erfgenaam van God door Christus.” – Gal. 4:6-7

“Ik, _____, ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij: _____. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij _____, heeft liefgehad en Zichzelf voor mij, _____ heeft overgegeven.” – Gal. 2:20

2. Nu ben ik een dochter van God en mag ik aanspraak maken op het dochterschap in Jezus. Ik vertrouw erop dat Zijn Geest, Die in mij woont, mijn HELE leven in Zijn handen heeft en mij overal leidt.

“Ik dan, _____, gerechtvaardigd uit het geloof, heb vrede bij God door mijn Heere Jezus Christus. Door Hem heb ik ook de toegang verkregen door het geloof, tot deze genade waarin ik sta, en ik roem in de hoop op de heerlijkheid van God. [...]. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in mijn hart uitgestort is door de Heilige Geest, die mij gegeven is.” – Rom. 5:1,2, 5

“Weet jij niet dat je Gods tempel bent, _____ en dat de Geest van God in jou woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel ben jij _____!” – 1 Kor. 3:16-17

3. Ik zal nooit genoeg zijn, daarom is Jezus genoeg voor mij. Hij is alles wat ik nodig heb, Hij maakt mij volmaakt, heilig & sterk door Zijn kracht en genade. Ik geloof Hem op Zijn woord en geloof wat Hij over mij uitspreekt.

“Als jij in Mijn woord blijft _____, ben je werkelijk Mijn discipel en je zult de waarheid kennen, en de Waarheid zal je vrijmaken.” – Joh. 8:31-32

“Als _____ Mijn geboden liefheeft en die in acht neemt, zij is het die Mij liefheeft, en als _____ Mij liefheeft, haar zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal _____ liefhebben; en Ik zal haar liefhebben en Mijzelf aan haar openbaren.” – Joh. 14:21

“Jezus antwoordde en zei tegen haar: ‘Als jij, _____ Mij liefhebt, zal jij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal haar liefhebben, en Wij zullen naar haar toe komen en bij haar intrek nemen.’” – Joh. 14:26



**STERK, MOEDIG &
WEERBAAR.**